

Focus NEPAL

En e-tidning från Föreningen Nepals Vänner

Nr 13 september 2023



Välkommen att ta del av många intressanta nyheter från Nepal!

INNEHÅLL I DETTA NUMMER:

• SVÅRT ATT NÅ FRAM

En **färsk ögonblicksbild** av verkligheten för hjälparbetare som ska nå fram till jordskredsdrabbade i södra Nepal. **SID 2**



• VIKTIGT MED LÄRARTRÄNING

Efter Nepals Vänner's engagemang med att bygga upp Arkul School i Gorkhadistriktet går vi nu vidare med att stödja den **pedagogiska utvecklingen**. Vår samarbetspartner har bl a genomfört en 3 dagars lärar-träning, som även innehöll praktisk datorkunskap. **SID 3**



• NY FILM FRÅN "VÅR" BY

En ny **videofilm** från byn Arkul berättar om den återuppbyggda skolan och de tuffa förutsättningarna som råder i en avlägsen bergsby i Nepal. **SID 4**



• TILLBAKA I NEPAL

Familjen Säll är tillbaka med fyra söner i Nepal. De kommer att bo och arbeta i Tansen. Här berättar de om de första intrycken i mötet med sitt nygamla land. **SID 4**



• RAMU TILL SVERIGE

Ledaren för vår samarbetspartner **Bethesda**, Ramu Rayamajhi, kommer för första gången till Sverige i oktober. Man kan höra hans mycket intressanta berättelser i Stockholm, Örebro och Göteborg. **SID 5**



• UPPSKATTAD LEDARTRÄNING

Bethesda höll nyligen en **ledarskapsträning** i Jumla. Här är några av deltagarnas uppskattande kommentarer. **SID 5**

• FYLLIG GRÄSROTSRAPPORT

Våra "**gräsrötter**" rapporterar i varje nummer om vad som sker i Nepal utifrån två unga kvinnors perspektiv. Den här gången får vi en extra fyllig rapport: Många **Dengue-fall** i monsunens spår, tiotusentals **studenter lämnar Nepal** varje år och **ögoninflammationen** Konjunktivit har spridit sig snabbt i landet. **SID 6**

• VATTENRENINGSPROJEKTET PÅ G

Vattenreningssprojektet vid UMN:s sjukhus i Tansen har dragit ut på tiden. Nu närmar sig **första spadtaget**. **SID 7**

• NEPALESER I UKRAINA-KRIGET

Under rubriken "Uppsnappat" förmedlar vi en intressant artikel om **nepalesers roll i kriget i Ukraina**. Det finns nepalesiska soldater på både den ukrainska och ryska sidan! **SID 8**

• TOMATER MOT RIS OCH SOCKER

Indien har infört förbud mot export av vissa sorters ris, vilket påverkar Nepal. Nepals regering försöker byta till sig ris och socker mot nepalesiska tomater. **SID 9**

• FLICKOR LÄR SIG SÖMNAD

Under rubriken "Andra goda krafter i Nepal" presenterar vi den här gången **Lions yrkeskola för utsatta flickor**, som blir sömmerskor och får en möjlighet att försörja sig själva. **SID 9**

• KONTAKTUPPGIFTER

till redaktionen, kontonr mm **SID 11**

”Goda grannar” rycker ut till drabbade familjer i södra Nepal



I slutfasen av redigeringen av detta nummer får vi en färsk rapport från vår samarbetspartner ”Goda Grannars” direktör Raju Adhikari, som är på väg med en grupp och en lastbil till ett område i södra Nepal, för att leverera mat och madrasser till nödställda efter flera jordskred.

Samtidigt får han ett meddelande på sin mobil från en annan grupp, om att deras lastbil blivit stående, så de tvingas gå i två timmar sent på kvällen till den by som är deras mål. Hur den tunga lasten ska kunna komma fram och kunna distribueras är oklart, vägen är i mycket dåligt skick.

Hjälparbete i Nepal är sällan enkelt!



Distribution av mat och förnödenheter till drabbade familjer.



Myndigheterna har hjälpt till med planeringen och personer från närbelägna kyrkor hjälper till med det praktiska arbetet.



Skolprojektet i Gorkha

Vår samarbetspartner Asal Chhimekee (Goda Grannar) har genomfört flera evenemang tillsammans med lärare, skolledare och föräldrar i Shrenatkot ward i Gorkhadistriktet.



Pedagogisk utveckling

I storgrupp och smågrupper arbetade lärarna under tre dagar med att bearbeta tips om hur de skulle kunna utveckla sin pedagogik i klassrummet.



Användning av datorer

På en närbelägen Secondary School som är utrustad med en datorsal fick lärarna från flera Basic Schools träna på att skapa dokument, skicka ett e-mail, göra en Power Point bild och koppla upp en projektor.



Motivering av föräldrar

Lika viktigt som det är att vidareutbilda och peppa lärarna är det att motivera föräldrarna till att sända sina barn till skolan och engagera sig i deras läsläsning och förberedelser för skoldagen. Goda grannar har samlat föräldrar tillsammans med lärarna för att skapa en god relation mellan dem – allt för att ge barnen bästa förutsättningar för en bra skoldag.



Vi i Nepals Vänner ser fram emot fortsatt dialog med vår partner Goda Grannar om hur detta projekt på bästa sätt kan utvecklas. Vi tror att stöd till barns skolgång är bland det bästa vi kan göra för det ekonomiskt kämpande landet Nepal.



Ny film: Följ med till bergsbyn Arkul!

I våras besökte Torsten Åhs den skola i Nepal som Nepals Vänner varit med och byggt upp efter jordbävningarna 2015.

I den korta filmen får vi se hur skolan, som ligger i den avlägsna byn Arkul, nu är i full gång.

Vi får träffa rektorn, en lärarinna och bybor, som

berättar om de tuffa förutsättningarna man lever under i en bergsby i Nepal.

Men en fungerande skola är avgörande för framtiden. Här vill Nepals Vänner fortsätta sitt stöd för att utveckla skolundervisningen.

Se filmen! (7 min): [Klicka här!](#)

Familjen Säll tillbaka i Nepal

”Det har gått elva år sedan vårt första besök i Kathmandu. Det har hänt mycket under den tiden, staden har blivit renare och mer välordnad.

Många nya hus har byggts och byggs, det är mindre dammigt då vägar har asfalterats eller belagts med betong, här finns elbilar, lego att köpa, strömavbrotten är färre och taxiresor bokas nu lätt genom en app. Samtidigt ser vi att fattigdomen finns kvar.

Nu är det monsunsäsong, vilket vi inte upplevt vid våra tidigare besök. Temperaturen pendlar mellan ca 20-28 grader dygnet runt och även när det inte regnar är det påtagligt fuktigt, sådär så att halstabletterna som låg i väskan luckrades upp i sockermolekyler på några dar.

Det är väldigt grönt och frodigt, och de höga snöklädda bergstopparna runt Kathmandudalen har hittills varit täckta av dis och moln. Förra året var det väldigt många fall av denguefeber här under monsunen (sprids



med myggor), så därför tar vi nu på myggmedel både utomhus och ibland inomhus. Fläkten jämte sängen snurrar också både dag och natt för att få bort mygg och hålla nere temperaturen lite.

Andra saker är sig lika sedan tidigare. Vi får återigen vänja oss vid att inte skölja munnen med kranvatten, att både somna och vakna till hundskall, att komma ihåg att byta mellan innetofflor/utetofflor/badrumstoffer, att köpa mjölk på påse, slänga toapappret i hinken och inte i toan, att åka bil utan säkerhetsbälte, att barnen blir vänligt nypta i kinderna och att personalen på restauranger tar Jonah i famnen och gullar med honom så vi kan äta i lugn och ro.”

I oktober får Sverige ett missionshistoriskt unikt besök!

Från Nepal kommer ledaren för den nepalesiska organisationen Bethesda, Ramu Rayamajhi, för första gången att besöka Sverige.

Som vi skrivit om tidigare är Bethesda en av de organisationer som Nepals Vänner stödjer. Vi är därför mycket glada att kunna ge våra vänner i Sverige möjlighet att höra Ramu berätta om Bethesdas viktiga arbete.

Ramu är van att resa. Oftast på Nepals skakiga landsvägsbussar. Ibland besöker han en kylslagen otillgänglig bergsby i norra Nepal och ibland är det en plats i värmen på låglandet ner mot Indien som är målet.

Nepal är ett av de länder i världen där man uppskattar att kristenheten växer snabbast. Bethesda arbetar med att ge välbehövlig undervisning och vägledning till pastorer och andra ledare i de snabbt växande församlingarna runt om i Nepal.

Bethesda har starka svenska rötter

Verksamheten startade med inspiration från en uppsats som skrevs av nepalmissionären Mirjam Bergh på dåvarande Örebro Missionskola. Hon hade under de tio år som hon arbetat i landet sett de stora behoven, när unga personer valts till ledare utan särskilt mycket skolgång eller kunskap i Bibeln.



Ramu kommer att tillbringa största delen av tiden i **Centrumkyrkan i Sundbyberg**, som har inbjudit honom till Sverige. Söndag 22 oktober talar han i gudstjänsten där och måndag 23 oktober medverkar han i en öppen samling i **Filadelfiakyrkan i Örebro** kl 19.

Han besöker också **Smyrnaförsamlingen i Göteborg**, innan han far vidare till Norge.

Här är några kommentarer från en av Bethesdas träningar i slutet av augusti i det mycket avlägsna Jumla-området:



– Den här träningen har öppnat mina ögon för att ta hand om mina får i min församling.

– Att få lära sig om depression har helat mig inuti och gett mig praktisk kunskap för att kunna hjälpa deprimerade människor i min närhet utan att fördöma dem.

– Jag har trott att om någon dör ung eller på ett onaturligt sätt kan dennes ande inte få ro. Men efter denna träning förstår jag att döda människors andar inte kan orsaka problem, det är bara djävulen som lurar oss.

Extra fyllig gräsrotsrapport!



Focus Nepal har glädjen att regelbundet kunna förmedla "gräsrotsrapporter" från två unga kvinnor, Anu och Anisha. I det här numret skriver Anu mycket intressant om flera ämnen som påverkar nepalesernas liv just nu:

- Monsunen har, förutom jordskred och översvämningar, fört med sig många Dengue-fall.
- På ett år har 90 000 studenter lämnat Nepal för att studera vidare utomlands.
- Ögoninflammationen Konjunktivit har spridit sig snabbt i landet, vilket bl a inneburit att många skolor stängts i minst en vecka.

Vi har inte hört av oss på länge eftersom vi var tvungna att resa till vår hemby i Terai när vår farfar blev svårt sjuk. Ledsamt nog, gick han bort. Det var en svår tid för oss alla, dessutom gjorde värmen det tufft att orka igenom dagarna. Vi hade upp till 32 grader och min syster och jag som aldrig har besökt Terai förut under den hetaste tiden på året, tyckte det var jobbigt. Vi tillbringade över två veckor där. Vi brukade cykla tidigt på morgonen för att dra nytta av att de då var lite svalare och vi besökte våra grannars hem för att lära små barn alfabetet. Det var en trevlig upplevelse.

Nu är vi tillbaka i Kathmandu och har återgått till vårt vanliga schema; Anisha har regelbundna lektioner och jag (Anu) måste rapportera till kontoret klockan 7.00 och arbeta till cirka 19.00. Vi har båda alldeles för mycket arbete att göra.

Vi följde med spänning rapporteringen om att Sverige gjorde bra ifrån sig i FIFA Women's World Cup, och alla här är nu

beundrare av svenskorna som ett resultat av damernas enastående prestationer i tävlingen.

Monsunen orsakar dagliga dödsfall

Monsunen började sent i år, och när den långsamt går mot sitt slut i september förväntas ytterligare Denguefall uppstå, precis som i fjol. I Bagmati-provinsen finns det just nu cirka 1800 aktiva Denguefall. Många regioner runt om i landet har börjat rapportera Denguevirusutbrott allteftersom monsunen förflyttar sig. Sedan början av 2023 har Dengue rapporterats i 47 distrikt, inklusive alla tre distrikten i Katmandudalen, enligt avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll.

Som vanligt under monsunen har det förekommit jordskred i de kuperade områdena i landet, som också dödat människor. När vi körde tillbaka från Terai föll en sten mitt på vägen, men inget allvarligt hände, som tur var. Vi har haft mycket regn i hela augusti. Jordskred och översvämningar blir allt vanligare i hela landet, vilket ökar dödssiffran dagligen. Den senaste tidens kraftiga regn har gjort det svårt för människor att sova på nätterna. Den här veckan, när de årliga monsunregnens dödstal närmade sig 40, stängdes också en av de viktigaste vägarna av i Nepal.



Studenter flyr utomlands – framtidsutsikterna i Nepal är för dåliga

Cirka 90 tusen studenter åkte utomlands under det senaste räkenskapsåret på jakt efter bättre framtidsutsikter. På grund av brist på tillgång till adekvat utbildning i Nepal tvingas studenterna utbilda sig utomlands och brist på ekonomiska möjligheter i landet är huvudorsaken till det sjunkande antalet

sökande till den nationella tekniska utbildningen som, trots allt finns.

Den samordning som utlovades ske mellan planeringskommissionen och industriella entreprenörer för att undersöka vilka branscher som kan ge sysselsättningsmöjligheter i landet och vilka yrkeskunskaper som krävs, har helt misslyckats. Oavsett hur mycket regeringen investerar i gratis och obligatorisk utbildning, kommer inte studentflykten att minska så länge det inte ges möjligheter till en god försörjning i landet efter avslutade studier. Någon har sagt att det är som att hålla vatten över sand.

Ögoninflammation drabbade mina syskon

Konjunktivit, allmänt känd som Rosa ögonsjukdom, har spridit sig snabbt i landet.

Konjunktivitinfektioner rapporteras ofta i Nepal mellan mars och augusti i litet antal, men i år började sjukdomen spridas snabbt i byar på landsbygden under de två senaste veckorna, enligt hälsoexperter i nyhetsmedia. Omkring 1000 patienter har besökt ögonsjukhus dagligen i olika provinser i Nepal.

De flesta skolor i distrikten har stängts i minst en vecka för att undvika spridning av konjunktivit i skolorna. Tyvärr fick vår lillebror och min syster också inflammationen och Anisha är för närvarande i återhämtningsstadiet. Tack och lov fick de en lindrigare variant av symptomen.

Hälsningar Anu



Vattenreningsprojektet i Tansen:

Snart dags för första spadtaget!

I Focus Nepal nr 7, dec 2021 skrev vi för första gången om det planerade vattenreningsprojektet vid UMN:s sjukhus i Tansen. Turerna har varit många sedan dess, med allt från att välja ett annat rengingsystem, än det först planerade, till en lång väntan på underskrifter av nyvalda ministrar.

Systemet man nu valt är ett automatiserat system som utvecklats vid universitetet i Trondheim (Norge). Det kallas för Moving Bed Bio Reactor (MBBR). De budgeterade kostnaderna ligger på drygt 3 miljoner kronor och svenska Rotaryföreningar har bidragit med nästan en tredjedel av dem.

– Äntligen ska det första spadtaget tas, säger sjukhuschefen Rachel Karrach. Jag vet inte exakt när de börjar gräva men det borde vara mycket snart.

Hon berättar att den utvalda entreprenören har varit på plats för att undersöka och göra sina mätningar och är nu igång med att köpa in allt material.

På bilden: UMN-sjukhusets director Rachel Kararch tillsammans med Rotarys projektgrupp har just skrivit på avtalet med bygg-entreprenören för vattenreningsprojektet. På bilden finns också Ed Kramer – ingenjör från Nederländerna som också varit en drivande kraft sedan starten.

Nepaleser deltar på båda sidor i det rysk-ukrainska kriget!

Trots sin neutralitetspolitik har Nepal ställt sig på de flesta andra nationers sida i att fördöma Rysslands ockupation av Ukraina. Detta till trots är det fler nepaleser som slåss på den ryska sidan än på den ukrainska, men ingen vet någon exakt siffra.



Nepal har en lång tradition av professionella soldater som deltagit i många andra nationers krig, men nu handlar det om något annat.

Unga nepaleser som vill skapa sig ett bättre liv har tagit sig till Ryssland och till Ukraina för att arbeta eller studera. Många drömde om ett liv i Europa och fick chansen att ta sig dit när gränserna till Polen och Slovakien öppnades för flyktingar som flydde Rysslands invasion.

Men några nepaleser stannade kvar, och en handfull anslöt sig till den ukrainska armén när landet mobiliserade män mellan 18-60 år.

En nepalesisk man säger att han slåss för Ukraina eftersom landet har gett honom mat, husrum och arbete. En annan 63-årig nepalesisk far bestämde sig också för att stanna och slåss eftersom han inte ville lämna sin värnpliktiga ukrainske son.

Kiev skapade International Legion of Territorial Defense of Ukraine, en militär enhet bestående av utländska krigare i sina reservstyrkor. Tusentals volontärer från hela världen anmälde sig.

Hundratals nepaleser baserade i Ryssland för studier och anställning har istället anslutit sig till den ryska armén. Det berättas om unga nepaleser som lärt sig ryska och börjat jobba, men inte fått ut någon lön och istället lockats till att kunna tjäna upp till 46 000 kronor i månaden om de tar värvning i den

ryska armén. Ryssland har dessutom lättat på visumförfarandena för att tillåta utländska stridande från Afghanistan, Pakistan, Sudan, Kongo och andra länder att ansluta sig till dess militär.

Många nepalesiska värnpliktiga sägs vara i Bakhmut tillsammans med andra utländska legosoldater, och några har i hemlighet kunnat kontakta sina familjer hemma. De har beskrivit brutala strider med många döda och skadade. De berättar att de skickades till frontlinjen utan tillräcklig utbildning och har dessutom bara fått en fjärdedel av den utlovade lönen. Många av dem har insett att krigets verklighet är mycket annorlunda och de vill återvända hem.

Utländska rekryter fick veta att de skulle genomgå en tre månaders utbildning innan de skickades ut i strid, men rapporter tyder på att många av dem, inklusive nepaleser, tas direkt till frontlinjen inom en månad efter att de anmält sig.

De flesta nepaleser som befinner sig i skyttegravarna i östra Ukraina bryr sig inte så mycket om vilken sida i kriget som har rätt. För dem handlar det mest om att tjäna tillräckligt för att kunna försörja sina familjer i hemlandet med alla tänkbara medel, även om det handlar om att riskera sitt liv i ett krig som inte angår dem.

Sammanfattning av artikel hämtad från Nepali Times 16 August 2023 av Bhadra Sharma

Nepal blir mer självförsörjande på ris?

Monsunen kom sent i år, vilket särskilt drabbat Terai-området i söder, som står för en viktig del av risproduktionen.

Däremot har monsunen i år skapat bra möjligheter för risodling i den kuperade delen av landet, och många bönder hoppas på att försäljningen av inhemskt ris ska öka. Detta särskilt eftersom Indien sedan den 20 juli i år stoppat all export av ris (utom basmatiris). Förhoppningsvis kan det leda till att Nepal åter blir mer självförsörjande på ris i framtiden.

Indien, som är den största exportören av ris i världen, har genomfört ett förbud mot export av vissa sorters ris och en del andra varor. Officiellt är orsaken ett försök att skydda sin egen livsmedelsförsörjning "om *El Niño-störningar skulle uppstå". Detta exportförbud är också en bidragande orsak till ökade priser i Nepal, men då Indien vill importera tomater från sitt grannland i norr, har Nepals regering begärt ris och socker i utbyte av den indiska regeringen för att på så sätt hålla matpriserna nere.

/Marie

*Namnet El Niño är spanska för "pojken" och syftar på Jesusbarnet, som föddes vid juletid, och julen är den tid då El Niño brukar starta.[3] El Niño är ett av de kraftfullaste naturfenomen som existerar och påverkar stora delar av världen.

När El Niño uppträder ändras tryckförhållanden i atmosfären, vilket leder till att passadvindarna försvagas och ändrar riktning, vilket i sin tur påverkar havsströmmarna.

(Wikipedia)

Några aktuella siffror för Nepal:

- Population: 30,5 milj (Sverige: 10,5 milj)
- BNP per capita: 1 336 USD (Sverige: 51 440)
- Tillväxt: 5,6 %
- Inflation: 7,5 % (Sverige: 9,23% år 2023)
- Förväntad livslängd: 68 år (Sverige: 83,2 år)
- Tillgång till internet: 52%
- Tillgång till toalett: 49%

Källa: World Bank 2022, enligt Dagens Nyheter 30 augusti. Sammanställning gjord av Vilma Minkkinen Brandt, SverigeNepal-föreningen.

Lions Women Skill Training Centre – yrkesskola för utsatta flickor

Här har ca 800 flickor fått utbildning till sömmerskor, och efter avslutad utbildning fått en manuell symaskin att ta med hem för att snabbt få en möjlighet att försörja sig själva. Bakom skolan står Lions Sverige Sydväst.

Klockan är nio och skoldagen börjar med en stunds gymnastik och yoga på innergården, flickorna som bor på cykel- eller gångavstånd har just anlänt. Internateleverna har varit uppe sedan kl 6, de är uppdelade i grupper på fyra och turas varje morgon om att städa gemensamma utrymmen, sköta



trädgården och hjälpa Sunita i köket med frukosten.

Det hade gått 3 år sedan mitt senaste besök när jag i våras äntligen var tillbaka på skolan. Två veckor tillsammans med eleverna, personalen och styrelsen. Allt fungerar som det ska, flickorna mår bra tillsammans, stämningen på skolan är lugn och glad. Personalen, rektorn, fyra lärare och en kokerska är nöjda och gör sitt bästa för att flickorna ska må bra och få en bra utbildning.



Efter samlingen på gården börjar lektionerna. Halva gruppen börjar i sysalen där Shiv Kumari, huvudlärare i sömnad som jobbat på skolan ända sen starten 2007, tillsammans med två tidigare elever undervisar i sömnad och tillskärning. Resten av eleverna börjar i teori-

salarna där de får undervisning i mönsterkonstruktion och engelska, efter lunchrasten byter eleverna plats.

Nytt för i år är att en tidigare elev som är duktig på att brodera och att sy "gosedjur" jobbar deltid på skolan, hon har en systuga tillsammans med en kurskamrat alldeles i närheten, hon lär eleverna att sy nallar



och dockor. Flickorna tycker det är roligt och sitter ofta på gräsmattan och syr på sina raster och efter skoldagen, att sälja gosedjur när de är hemma igen är de övertygade om att de kan tjäna pengar på

På skolan utbildas varje år minst 50 flickor till sömmerskor. Flickorna rekryteras av skolans styrelse i samverkan med regionrepresentanter och sociala myndigheter för att de som har störst behov ska få en yrkesutbildning och kunna skapa sig en trygg framtid.

Skolan får varken regionala eller statliga bidrag utan är helt beroende av fadderbidrag

från Sverige. Den totala driften av skolan kostar 100 000/kvartal.

Alla flickor äter på skolan, de som har sina hem långt bort bor också på skolan under sin utbildning. Utbildningen är ettårig, i år är det 52 elever på skolan, ungefär hälften är internatelever.

Anette Axelsson

Så här startade det:

2006 beslutade Lions sydvästra distrikt, som då bestod av 50 Lionsklubbar, att börja jobba med ett gemensamt projekt för att motverka trafficking.

En klubb i distriktet, Lions Huskvarna, hade medlemmar som också var medlemmar i föreningen Namaste Nepal. Namaste Nepal har jobbat med fadderverksamhet i Nepal sedan 1993 och har pålitliga kontakter i landet.

Lions Distrikt beslutade att ta vara på kontaktnätet och kunskapen om landet och situationen för flickor och kvinnor som fanns bland Namaste Nepals medlemmar. En yrkesskola för utsatta flickor i Nepal skulle byggas. När man tillsammans hade samlat in 1,7 miljoner satte man igång med bygget och hösten 2007 började de första flickorna på skolan.

Skolans styrelse finns i Kathmandu, 30 mil från sskolan som ligger i en liten by (Odari) i södra Nepal, bara 2,5 mil från indiska gränsen. Man har tät kontakt med skolans rektor och gör besök med jämna mellanrum.

Följ skolan på Facebook: Lions Women Skill Training Centre in Nepal

För mer information kontakta: Anette Axelsson
email: anettax2@gmail.com





Var med och stöd Nepal genom Nepals vänner!

Nepals vänner bidrar till insatser av olika slag via lokala samarbetspartners. Förutom våra långsiktiga åtaganden, Skolprojektet och Spisprojektet, kan vi ge stöd vid akuta katastrofer som översvämningar, jordskred och bränder.

Swish 123 567 23 81

Bankgiro 122-4708

Plusgiro 656 442-1

Ange om du vill att ditt bidrag ska gå till ett särskilt ändamål.

För stående överföring använd Bankkonto 9960 4206 5644 21

Betalning från utlandet: Nordea, IBAN: SE41 9500 0099 6042 0656 4421, BIC: NDEASESS

Om du vill stå med på epost-listan, skriv till: info@nepalsvanner.se

Vill du veta mer om vår förening, se vår webbsida: www.nepalsvanner.se

Vi finns även på Facebook: <https://sv-se.facebook.com/Nepalsvanner/>

Redaktionen:

Torsten Åhs, Åkersberga. Besökte Nepal första gången 1979. Har arbetat med information om u-land och mission en stor del av sitt liv. Initiativtagare till föreningen Nepals Vänner.

Marie Schön (Elfgaard) tillbringade sin barndom i Nepal. Bor numera på landet sydost om Vetlanda. Varit gruppleddare för resor till Nepal sedan 2002. Är också aktiv inom Röda Korset och medlem i Tuki Nepal samt Sverige/Nepal-föreningen.

Lollo Konnebäck, Alingsås, arbetar med musik och kommunikation i Svenska kyrkan, arbetade under åren 1989 – 1994 som Information Officer på United Mission to Nepals huvudkontor i Kathmandu.



Kontakta redaktionen:

redaktionen@nepalsvanner.se